



maandag 9 april 2012
Er op uit in Zeeuws-Vlaanderen...
Een landje apart

9/04/2012 23:27 loopt dit bericht van Micheline binnen op onze PC enkele uren later de foto's van Stephan

Hoi Anne, Philippe,

Nogmaals héél zeker bedankt voor de leuke dag van vandaag.

De wandeling in de voormiddag, héél mooi die natuur, .. al was 't gegidst, het was leuk, amusant en... bleef ook tot op einde.. héél leuk, en amusant....en we hebben er ook heel wat van opgestoken.

Jammer, 't weer...ge kon 't echt niet slechter lukken... echte Oostenrijkse pies.. noem ik dat... en doornat...dat moesten we nu één maal worden. De boerengolf, die viel letterlijk in 't water, de meesten zagen dat, toen al.. zoppenat, ook totaal niet meer zitten... 't alternatief, door jouw deskundig afdingen van de prijs.. konden wij zo toch voor 't eerst in ons leven gaan... boogschieten.. subiet elkeen dolenthousiast ... maar moeten wij, ladies toch wel toegeven... voor vrouwen nogal lastig... en wat spierpijn in onze linkerarm houden wij der er zeker aan over... ook de andere volksspelen, gekend of minder gekend... ja, zoiets... valt toch altijd en bij elkeen in de smaak, nietwaar..

Op die manier, 't kon ook moeilijk anders, werd 't eind uur . . . ietske overschreden... efkes paniek... toen we zagen.. al dat volk, miljard ...juist in dat restaurant... enfin, al bij al waren wij allen toch nog vlotjes bediend. Zo keerde elkeen met volle buik .. weliswaar half droog en half nat, met 'n voldaan, en heel goed gevoel huiswaarts.

Daarom zeg ik nogmaals....DANK JE WEL ! en tot nog eens, hé..

