



zaterdag 23 juni 2012

Fietstocht met hindernissen in de Antwerpse Kempen

Als enige Vlaams-Brabander had ik mij vandaag ingeschreven voor een fietstocht, vertrekkende vanuit Dessel. Deze zou echter niet gebeuren met een gewone fiets, maar met een Becak, een Indonesische fietstaxi. Vooraan de fiets was een soort beschilderd zitbakje, met plaats voor 2 personen. Die werden dan vervoerd door de persoon achteraan, die fietste.

Johan had er 3 besteld, voor 5 personen. Op de plaats van afspraak, taverne "Het vijverzicht", kwam men ons het slechte nieuws vertellen, dat er 2 van de 3 voertuigen, het slachtoffer waren geworden van vandalisme. Na wat over en weer gepraat, werd er beslist dat de drie personen die het dichtst in de buurt woonden thuis hun fiets gingen halen, en om de beurt naast mij mochten komen zitten in de fietstaxi.

Toen de fietsen er waren, dachten we dat we konden vertrekken. De banden van de Becak zagen er echter wat slapjes uit, en moesten nog opgepompt worden. Toen dit was opgelost, konden we er eindelijk aan beginnen.

Eerst kreeg ik het gezelschap van Annemie, terwijl Johan ons "voortduwde". Ondertussen genoten we van het mooie Kempense landschap. Na een tijdje nam Jozef het over. De fietstaxi maakte een eigenaardig geluid en we merkten dat het niet meer zo vlot vooruit ging. Na een tijdje merkte de chauffeur dat de handrem nog opstond. Dat leidde natuurlijk tot de nodige hilariteit. Het euvel werd verholpen en de tocht verliep vlotter.

Aan de brug over het kanaal "Dessel-Schoten" (of is het "Schoten-Dessel"), moest iedereen uit-of afstappen, om een vlotte overgang mogelijk ternaken.

Vandaar ging het lang de Kempense bossen in rechte lijn tot de abdij van Postel. Daar genoten we op een terrasje van het abdijbier of een ander drankje. Als extraatje tracteerde Johan ons op een praline voor zijn verjaardag. Dit alles werd overgoten met muziek van een bandje met covers van verschillende genres. Een paar van onze groep sleden maakten nog van de gelegenheid gebruik om abdijbrood en/of kaas te kopen. Nu was het tijd om de aftocht te blazen. Ondertussen kreeg ik in de taxi nog het gezelschap van Jozef, Tom & Johan. (Niet noodzakelijk in die volgorde). Van Tom van Jozef kregen we nog een aperitiefhapje in de vorm van aardbeien en bosbessen.

Het zien zwoegen met de pedalen van mijn tochtgenoten gaf me een hongerig gevoel <9. Normaal gezien was er gereserveerd in "het Vijverzicht" maar door ziekte van een personeelslid zouden we anderhalf uur moeten wachten. Dan gingen we maar met de auto terug naar Postel, waar we in een zaak met oud landbouwgerief aan de muur, ons gerief vonden. Bij het eten van een seizoens-of plaatselijke schotel werd deze dag nog overlopen, en daarna namen we afscheid.

Ondanks enkele strubbelingen werd het toch een mooie dag. Dit dank zij het mooie weer, maar ook door het fijne groepje.

Bedankt Johan
Gudrun