



***zondag 23 september 2012***  
***Tentoonstelling over Cyprus en bowling in hartje Brussel***

Op 23 september was er een uitstap naar Brussel. Rond 13 u 30 werden we opgewacht door Marleen en Christian in het Centraalstation. Na enkele momenten gewacht te hebben op enkele laatkomers ging ons traject richting het museum voor schone kunsten. Daar werden we met behulp van een audiofoon wegwijs gemaakt doorheen de geschiedenis en cultuur van Cyprus. Het was een interessante tentoonstelling die ons veel leerde over de Byzantijnse cultuur met iconen. Ook werd er iets uitgelegd over Richard Leeuwenhart. De tentoonstelling duurde een kleine twee uur en daardoor krijgen we dorst. Daardoor belandden we vroeger in de bowling Crossly. Na het drankje volgde een spannend spel bowling. De dag werd afgesloten met een hap in de Crossly. Dank u Marleen en Christian voor de organisatie van deze namiddag

Wim Amerlinck