



maandag 1 april 2013
Grussers-light wandeling door de Asselkouter bij Munte

Na de lange koude winter kon de Grusserslight echt van start gaan op 1 april met 20 deelnemers. Iedereen die eventjes iets kwijt wilde op 'de achter de rug blaadje' schreef :

Hèèl leuke, toffe wandeling samen met de 1^{ste} lentezon. In één woord prachtig genietend van de mooie vergezichten, spookachtig kasteeltje, molens, kerken, de zon, de blauwe lucht, koude wind op de heuvels.

Iemand schreef dat de dag extra bijzonder was omdat ze haar Spaans nog eens kon boven halen om met een nieuw Spaans lid kennis te maken.

Iemand anders die er voor de eerste keer bij was schreef : een gezellige, ontspannende leuke wandeling met super vriendelijke mensen

Startend en eindigend in "De oase" de één met een Ename van het vat, de ander met een tas koffie en nog een ander met een frisdrank.

Kortom een echte voltreffer, traditiegetrouw afgerond met een lekkere maaltijd.

Enkele sfeer beelden.



