



## **Zondag 30 november 2014** **Bezoek aan Veurne en het bakkerijmuseum**

In november II. waren we te gast in Veurne. Na een deugdlozende wandeling in de weide natuur langs de kanalen en door het centrum bezochten we het bakkerijmuseum.

Dit keer hadden we kozen om zelf aan de slag te gaan met bloem, water, gist en ei. Jawel, we hebben ons eigen broodje proberen te bakken. Sandwiches of ovenkoeken, voor de niet West-Vlamingen platte broden.

Een enthousiaste bakker leerde ons de knepen van het vak. Mengen, kneden, rollen, kneden, oprollen.

Bij de een lukte het al beter dan bij de ander en dat we veel plezier hadden moeten we ook al niet vertellen.

Hilarisch was het. Maar toch zijn we er allen in geslaagd om met onze sandwiches of ovenkoeken naar huis te gaan.

Ons eerste baksel was geslaagd en het was bovendien nog lekker ook.



Terwijl onze broodjes bakten bezochten we het museum en werd er een nieuwe activiteit geboren.

Op een filmpje toonde men hoe snoep gemaakt wordt, iemand vroeg zich af zou je dit kunnen bezoeken?

Als je met die vraag naast onze wandelende GPS zit heb je dan ook meteen een antwoord.

Ja, we gaan naar een artisanale snoepfabriek in Oudenaarde.

Zo simpel kan het leven zijn zegt men dan.

De gietende regen bracht ons vervroegd naar een taverne waar we met z'n allen gezellig na keuvelden.

