



Wat voor bij is januari, februari & maart 2017

Een gezellige start in het Nieuwe jaar

Het wordt stilaan een traditie dat we bij het begin van het nieuwe jaar samen komen in de parochiezaal van Sint Colletta in Gent voor ons nieuwjaarsfeest. Telkens opnieuw wordt dit een gezellig samen zijn. Nog meer dan anders wordt er met elkaar gepraat. Iedereen stond dit keer voor het computerscherm om de foto's van het voorbije jaar 2016 te bekijken. Vooral naar de foto's van de driedaagse in Luxemburg keek men vol ongeloof. Overstromingen en modderstromen dat zie je wel eens op TV maar hebben jullie dit echt mee gemaakt! Ja, dus!



Marleen en Christian hadden een kwis in mekaar geknutseld. Niet altijd eenvoudig soms was het echt gokken, soms parate kennis. Wanneer dan het correcte antwoord kwam was het dan à jaaaa.. 't is just. Amaai is dat al zo lang geleden, verdorie dit had ik moeten weten. Het was echt gezellig. Na de kwis werd het gezelschapsspel boven

gehaald, anderen bleven gezellig napraten. Stilletjes aan werd het tijd om het glas te heffen op 2017. Ondertussen werd het avondmaal klaar gestoomd om warm op tafel te verschijnen. De balletjes met krikjes konden gesmaakt worden. Zeker voor herhaling vatbaar.



Uitwaaien langs de oostkust

Op een mooie koude wintermorgen stonden de stappers van de groep klaar om aan de wandeling te beginnen langs de kust. Gewapend met mutsen, sjalen en handschoenen begon men aan de mooie winterwandeling. Tegen de middag kwamen ze naar het station terug om te picknicken en de rest van



de groep op te halen. Ondanks dat het vroege was het eigenlijk niet koud. Die mutsen, sjalen en handschoenen waren eigenlijk overbodig. De zon scheen volop en van wind was er geen sprake. Toen we langs het strand liepen waren er amper golven. De golfbrekers oversteken was niet voor iedereen even gemakkelijk. Het was echt ontspannend. Maar ja! Aan alle mooie liedjes komt een eind. Tijd om het strand te verlaten, de duinen op. Eenmaal bovenop de duinen kregen we een prachtig beeld over het Zwin. We vervolgden onze wandeling door de duinbossen naar het Zoute voor een welverdiende pauze. Langs de riante villa's van Knokke en het golfterrein wandeleden we terug naar Knokke voor een heuse snack want honger hadden we wel na zo'n prachtige wandeling.

Met een paar mooie foto's trokken we huiswaarts. Wie had kunnen denken dat ze nuttig waren voor de taak die Matthias in school had gekregen. Deze foto met bijhorend gedicht wil ik jullie niet onthouden.

Schrijver van dienst heeft die avond niet veel gezien van de tv programma's en was stake stijf na die heuse winterwandeling. Eén ding was zeker, we hadden voldoende vitamine D op om een week verder te kunnen.



Een ontmoeting met het donker en een frisse neus halen in de bossen rond Varsenare

Vandaag hebben we een afspraak met het donker. De mensen van Licht en Liefde staan ons op te wachten. Groot was mijn verbazing dat de 3 gidsen of begeleiders allemaal blind of zeer slecht ziend zijn. Hoe heb ik al de afspraken kunnen maken met een blinde? Alles is via mail gelopen hoe kon dat?

En toch! Dit is voor hen dood normaal. Gaande weg hebben zij ons alle hulpmiddelen getoond die er bestaan om blinden en slecht ziende te kunnen helpen. Hoe zij geleerd worden om zoveel mogelijk zelfstandig te leven. Ook mochten we aan de lijve alle mogelijke vormen, zoals tunnelzicht, vlekken zicht, ..., van slecht zien ondervinden. Er werd ons ook getoond hoe je een blinde begeleid enz.

De wandeling volledig in het duister was een ervaring apart. Niet eenvoudig om je een weg te banen in het duister.

Na de middag trokken we de wandelschoenen aan voor een mooie wandeling in de bossen rond Varsenare. De zon deed echt deugd. Opnieuw gingen we tevreden naar huis.



Artiesten mis

Op ontdekking in Antwerpen – Zuid



gemak konden picknicken want de gids kwam ons daar oppikken. We konden genieten van een prachtige wandeling en een leuke, vlotte gids met een Antwerps handje als toetje. We kregen onderweg prachtige gebouwen te zien in Art nouveau stijl en de geschiedenis van Antwerpen zuid. Het was echt de moeite. Nog een pizza bij een echte Italiaan was de moeite om deze dag af te sluiten. Met nog een leuke babbel in de auto waren we vlug terug in Oostende.

Vlot in Antwerpen geraakt en vlot een parkeerplaatsje gevonden. Een wandelingetje naar de kerk om de artiesten mis mee te maken. Goed op tijd in de kerk zodat we allemaal samen konden zitten. Maar we hadden pech, de oorspronkelijke artiesten mmet accordeon moesten afhaken wegens ziekte.

Nu niet getreurd we hebben mooi orgelspel gekregen en een mooie sopraan stem. Na de mis vlug naar de markt zodat we op ons



Wandeling in het Drongengoed bos in Ursel

Opnieuw hebben we geluk met het weer. Een stralende zon aan de hemel, achter glas, uit de wind een ideaal kader om buiten te picknicken.

Een eindje rijden tot aan het Jagershof om de wandelschoenen aan te doen en te vertrekken voor een prachtige wandeling in en rond het Drongengoedbos.

Eventjes langs het Militair vliegveld van Ursel om zo naar Drongengoed te gaan. Allang de jassen uit gedaan want het was echt zalig warm. Op het terras in Drongengoed was er jammer genoeg geen plaats meer, dus dan maar binnen de dorst lessen.

Na de welverdiende pauze trokken we verder. Geert liet ons al eventjes kennis maken met de natuur die we straks op de Hoge Venen zullen vinden. Nog een beetje drassig parcours en de wandeling zat erop.

De dag af sluiten zonder een kleine maaltijd kan niet. Dus met z'n allen nog gezellig napraten terwijl we wachten op het eten. En dan! Voor straks: Slaapwel!

