



Onze capriolen van april - mei en juni

Wandelen in de Rupelstreek

We vroegen in het kort naar de bevindingen van de deelnemers :

-Het was een toffe wandeling in een mooie streek

-We hebben wat bijgeleerd over rode en zwarte baksteen; zwarte steen = slechter dan rode maar uiteindelijk is de zwarte dan toch sterker dan de rode variant.

-Het (lente)weer zat mee...kleine fijne groep
Aangename taverne

-Leuke wandeling, mooie omgeving, aangenaam lenteweer

-Bedankt Chris en Marleen voor de mooie wandeling, die jullie uitgestippeld hebt. Nog een mooi lentezonnetje en lekker eten en de dag kan niet meer stuk.

-Mooie en afwisselende wandeling op een prachtige zonnige dag.

-Alles dik in orde na een smakelijke afsluiter.

-Mooie wandeling en stralend weer, bedankt Chris en Marleen

-Het was goed vandaag



-Toffe plaats, toffe groep

-Mooie wandeling – amusant

-Goed vast weer, kortom een genietbare zondag

-Een wandeling die een verdere verplaatsing waard was

-Gezellige wandeling in toffe sfeer met een hartverwarmend zonnetje als gezelschap

-Het was heel gezellig en mooi

De Westhoek, een stuk land met littekens van de Grote Oorlog

Vandaag was het verzamelen aan Brouwerijhuis De Snoeck in Alevringem. In afwachting van de komst van de gids werd maar besloten om gezellig een tas koffie te drinken en wat na te praten over het blits bezoek van een nieuw kandidaat lid. In de oude brouwerij museum kregen we heel wat uitleg over hoe er in de tijd voor en tijdens de grote oorlog aan toe ging in de brouwerij. Na weer wat anekdotes rijker werd er geproefd van het Snoeckbier. De kenners vonden het in elk geval lekker.

Na middag werd het tijd om de wandelschoenen aan te binden voor een mooie gezonde wandeling in de Westhoek. Een tussenstop werd gehouden in het Oud gemeentehuis. We waren eventjes de raadsleden van Oeren zetelend in hun raadszaal, trouwzaal. Dat we weer veel plezier hadden moet wellicht niet verteld worden



Donkwandeling in Lier

De activiteit was Oké.

Het weer viel mee. Weinig regen en genoten van de sfeer.

We waren met 6 personen: Nele, Sabrina, Wim, Patrick, Jo en Annemie.

We hebben 13 km gewandeld en onderweg zijn wij aan de Trommelhoeve even gestopt om lekkere hoeve ijs te eten. (Zij hadden wel 15 verschillende soorten ijs).

Als afsluiter zijn we nog in een plaatselijke taverne gestopt en we waren op het juiste moment binnen. Want toen begon het echt hard te gaan regenen. Het was een gezellige dag. Het was een korte wandeling maar een toffe sfeer en lekker ijsje gegeten.

Het was eens interessant om de plaatselijke omgeving eens niet te verkennen per fiets maar al wandelend.

Het was een toffe dag met een kleine groep, langs de spoorweg kan je veel zien.

Een mooie wandeling met een leuke en kleine groep.

Een lekker ijsje gegeten. En nog wat samen genoten bij een lekkere pint.

DE AFWEZIGEN HADDEN ONGELIJK!!!!



Dordrecht, bijzonder dichtbij Natuurbeleving op het ritme van eb en vloed Ontdek de oudste stad van Nederland

Een weekend waar we met z'n allen echt naar uitkeken. Eventjes nog de file van de E19 trotseren om dan in alle rust te kunnen genieten.

De weg naar de jeugdherberg liep langs de industrie zone, je kan het bijna niet geloven dat daar achter een reusachtig natuurdomein ligt.

Het was prachtig weer en het onthaal was fantastisch, onze eerste wandeling kon van start gaan.

Onderweg ontmoeten we nog een echte herder met zijn hond en kudde schapen.

Een mooie tocht op weg naar de aanlegsteiger voor onze eerste tocht op het water. Op de papieren stond, "u maakt eerst een tochtje met een zonneboot die u dan zal afzetten aan het eiland waar u met een gids het Grient museum wandelpad maakt", tot onze grote verbazing voer het bootje van de ene oever naar de ander oever. Dit was ons tochtje met de zonneboot.

Onze gids vertelde met hart en ziel de geschiedenis van het Biesbosch, de planten die er groeien en over de bevers. Het was echt boeiend om die man te horen vertellen en ondertussen deden we een stevige wandeling.



Ondertussen werd het tijd om de jeugdherberg op te zoeken, de kamers te installeren en te genieten van het buffet want reuzehonger hadden we.

's Avonds nadat enkelen onder probeerden bevers te spotten, werd het spel "Mens erger je niet" boven gehaald" hoe meer we mekaar konden de duvel aan doen hoe liever. Op zaterdag duurde het spel wel 3u voor dat de eerste uit was, ongelofelijk en lachen dat we gedaan hebben.

Op zaterdag reden we dan met de auto tot aan



het veerpont om de Nieuwe Merwede over te varen. We waren nu aangekomen in het Brabants biesbosch en daar maken we alweer een prachtige wandeling. De zon scheen volop en een groepje amateur fotografen maakte van ons een prachtige groepsfoto.

Na de middag checkten we in voor een tochtje met de fluisterboot op de kanalen en grachten. Zalig was dit en o zo stil. Opnieuw werd een korte wandeling gemaakt in weer een totaal ander soort stukje natuur. Van de 4 wandelingen die we gemaakt hadden was er geen een die op de ander gelijkt. Wonderbaarlijk hoe mooi de natuur in één steekt.



Op zondag was er dan een bezinning in de congreszaal met prachtig uitzicht op het Biesbosch.

Vandaag brengen we een bezoek aan Dordrecht een mooi oud havenstadje waar wel drie rivieren samen komen. Jammer van de druilige regen. Op de middag was er een dagmenu gereserveerd voor de groep. Sommigen hebben heel de voormiddag lopen gissen wat het wel zou zijn en uiteraard gingen we mee in hun veronderstellingen. 't Was wel af en toe puntje van de tong afbijten want ieder woord was voor hen een hint.

Voldaan en vooral met een pak stress minder konden we het weekend in schoonheid afsluiten.



Grussers vierdaagse langs de Moezel



Het was volop genieten in de groene Moezelstreek onder een heerlijke zon. De landschappen van de Moselsteig wisselden elkaar af : nu eens druivenranken, dan weer uitgestrekte weilanden in bonte kleuren (dankzij koolzaad, meidoornstruiken en roze bomen) en ook bossen met pittige niveau verschillen. Uiteraard kwamen we ook voorbij bloemrijke dorpjes.

's Avonds werden onze fysieke inspanningen rijkelijk gecompenseerd door plaatselijke wijntjes en overheerlijk eten.
Annick

Het is hier heerlijk genieten aan de Moezel. Prachtige wandelpaden op rustige wegen met mooie uitzichtpunten. Er was veel afwisseling tussen de koelte van het bos en de heerlijke vergezichten tussen de wijngaarden. Door de perfecte bewegwijzering is het stress loos stappen. We genoten ook van de weinstubes waar we heerlijke wijnen konden proeven. Ook hebben we de Duitse taarten niet laten staan. De sfeer in de 13 koppige grussersgroep was weer top. Het is heerlijk genieten van de gesprekken met de anderen Grussers en de anderen die we spontaan ontmoeten. Het is zalig om iedereen met volle teugen te zien genieten.



Vlissingen een stad aan zee



't Is precies of we op vakantie gaan vandaag want we nemen de boot naar Vlissingen. Het was mooi en rustig weer, ideaal om aan dek te staan. Kijkend hoe loodsen van en aan boord gaan van die grote schepen, fascinerend. Eenmaal aangemeerd wandelen we langs de dijk naar Vlissingen centrum voor een historische stadswandeling. Eventjes langs de oude aanlegsteiger van de loodsbotten naar het plein waar Michiel De Ruiter de wacht houdt. Hier vonden we een gezellig plekje om te picknicken met een drankenstalletje naast ons en turend over het water. Vervolgden onze weg langs de promenade (hollanders praten graag een woordje frans) naar de binnenstad van Vlissingen. Hier vonden we nog een oud

binnen tuintje waar vroeger de weduwen woonden van zeelieden die waren omgekomen. Beetje vergelijkend met onze begijnhoven.

Na de wandeling bezochten we het muZeeum waren we van alles te weten kwamen over de schelde, de loodsen en vrachtschepen. Er stond een maquette van een luxe jacht waar je via tv schermen de binnenkant kon bekijken. Geen van ons zou dergelijk schip durven te betreden. Veel te chic en te duur voor onze portemonnee. Vanop het dak hadden we een prachtig zicht op de haven van Vlissingen. Voor we terug wandelden naar de overzetboot werd er nog een bezoekje aan de kazematten gebracht.

Terug aangekomen in Breskens genoten we op een terras nog van een heerlijk avondmaal.

Als je de foto's van Vlissingen bekijkt waren we precies ergens in het zuiden, zo'n mooi weer was het, het was weerom echt genieten van deze dag.

