



## *Onze verhalen van december – januari – februari en maart*

### **Viering 30 jaar +23**

Op zaterdag 20 december 2014 vierde +23 zijn 30 jaar bestaan. Het was een mooi maar eenvoudig feest. Iedereen kreeg ruim de tijd om bij een tas koffie bij te praten. Nieuwe leden voelden zich welkom. Gastvrijheid is dan ook het motto van +23. Een spelletje hoger – lager zorgde voor wat ambiance.

Om 18u werd dan overgegaan op het officiële gedeelte van het feest. Het aftredend bestuur werd dan ook letterlijk in de bloemetjes gezet. Jozef en Roger dankten +23 elk op hun beurt voor de mooie 30 jaar die voorbij zijn. Postuum werd er ook een bloemetje gegeven aan Claudia, die ons veel te



vroeg overleden is. Dank je wel Mark (man van Claudia), Silke en Robin dat je bij ons was, jullie mama zou fier geweest zijn op jullie.

Een nieuw bestuur trad aan met de voorlezing van hun motivatie brief om opnieuw van +23 een mooie groep te maken.

Het programma voor 2015 werd bekend

gemaakt en Matthias zorgde voor een mooie power point van de jaarlijkse reis van +23.

Na al dat gepraat werd het hoog tijd om het glas te heffen op 30 jaar die voorbij en op een vernieuwde toekomst voor +23.

Ondertussen was de traiteur volop bezig in de keuken om een lekkere paella voor jullie te serveren.

Na de paella werd de tafel omgetoverd tot een groot dessert buffet. Dank je wel aan iedereen om hier voor te zorgen. Het was echt lekker.

Op het einde van de avond ging iedereen blij en gelukkig naar huis.



## Ontdek het Brugge van 1435 de paparazzi 's liggen op de loer

Eerste activiteit van dit nieuwe jaar, een grote groep met heel wat nieuwe gezichten verzamelt in de lokkettenzaal van het station in Brugge. Klaar om Brugge te ontdekken en gewapend met paraplu.

Vandaar naar de markt om het Historium te bezoeken. Tijd genoeg om met alle nieuwe leden een korte babbel te slaan en tot aangename verrassingen te komen.

Na ingecheckt te zijn in het Historium waren we klaar om het Brugge van 1435 te ontdekken.

Een deur klapte open, het was donker en een walm van rook flitste ons terug naar 1435. Het werd een mooi en aangenaam spektakel wandelend doorheen de 7 kamers. Tussen de verhalenlijn door denkend van wie zijn die bekende acteurs die het verhaal zo mooi uitbeelden.

In de tentoonstellingsruimte nog wat parate kennis op doen voor het paparazzi spel van deze namiddag, je weet nooit waar het goed voor is.

Ondertussen begon het buiten te sneeuwen en regenen. Amai, dit belooft voor deze middag.

Na ons bezoek trokken we naar de vismarkt om onze picknick te nuttigen en ondergedompeld te worden in het mysterieuze spel. Dit keer werd het een strijd tussen de mannen en de vrouwen.



Wie zal er het vlugst, het slimst, het leepst uit de hoek komen. Spannend vooral als je weet dat de paparazzi 's op de loer liggen.

Voortdurend op je hoede zijn en proberen de vragen te ontdekken en vooral de oplossing vinden. Geen gemakkelijke opdracht in de gietende regen. Paraplu's sneuvelen en voor een appel en een ei een nieuwe kopen. Maar ondanks dit weer amuseren we ons fantastisch en deden nieuwe ontdekkingen op in Brugge.

Nat en koud en moe maar blij ging het naar het oud St. Jan voor een welverdiende snack.

Tussendoor het verdict, welke ploeg is nu het slimst en het vlugst. Eind resultaat, mannen en vrouwen zijn aan mekaar gewaagd, die bierviltjes hebben het verschil gemaakt. Ja mannen, jullie zijn de sluwste vossen.



## ***Wandeling langs de vloedlijn in Oostende***

Zondag 25 januari de eerste Grussers wandeling van dit jaar. Goed ingeduffeld tegen de kou en de wind werd er tussen De Haan en Wenduine gestart met een ontspannende wandeling langs de vloedlijn naar Oostende. Met het veerpondje werd de haven van Oostende over gevaren om daarna te genieten van een welverdiende picknick. Ondertussen was er nog heel wat volk bij gekomen want de Grusserslicht vervoegde de groep. Samen trokken we dan richting Middelkerke. Golfbreker op en golfbreker af genietend want de winterzon en een pak gezonde jodium. Meer hadden we echt niet nodig om grote honger en dorst te krijgen. We werden echt gastvrij ontvangen in een tearoom op de zeedijk en bediend met artisanale chocomelk. Nu de tram op om terug te keren naar Oostende, jammer dat we af en toe eens goed door mekaar geschud werden wellicht een beetje bruske chauffeur. Met een snack werd deze dag in schoonheid afgerond.



## ***Wandeling in de bossen van het “Bulskampveld”***

Afspraak voor vandaag op de parking van het “Bulskampveld”. Al weer een mooi groepje die klaar staat met de wandelschoenen aan voor een goeie winterwandeling in de bossen van Beernem. Tijd om mooie gesprekken te voeren met elkaar en mekaar te leren kennen. Genietend van de zon en de wat slijkerige wandelpaden werd er goed doorgestapt in weer een stukje mooie natuur. In +23 kan er geen activiteit doorgaan zonder dat er nieuwe activiteit geboren wordt. Zo blijft de cirkel mooi rond draaien en kan iedereen blijven genieten van een aangename dag. In het cafeetje onderweg nog een oud lid tegen gekomen en uiteraard een goed babbelingetje gedaan. Moe maar voldaan werd de dag weerom afgesloten met een gezellige snack. De nieuwelingen werden ingewijd in de capriolen van +23 wat altijd voor gezelligheid zorgt.



## ***Het Lam Gods & de Christelijke kunst***

Dit keer afspraak in de stationshal van Gent Sint-Pieters voor een nogal moeilijke activiteit nl. “De christelijke kunst”. Maar de nieuwsgierigen onder ons waren present. Geert Peersman (lid van +23) wilde onze inwijden in zijn hobby en passie. Door het Citadelpark trok de groep naar het museum voor Schone kunsten. Geert had een paar werken uit gekozen die hij grondig met ons besprak. Het was echt mooi om zien hoe passievol Geert van op



zijn stoeltje uitleg gaf bij de vele prachtige schilderijen. Het takje van de braamstruik die in brand stond in het verhaal van Moses prijkt nu nog altijd op mijn keukenkast, haast ongelofelijk dat die struik blijft leven.

Na de inwijding in de Christelijke kunst trokken we naar het Veerleplein voor de picknick. Vandaar naar het Carmerklooster om iets wijzer te worden over de herstelling van het "Lam Gods". We hadden wel een beetje pech want vandaag toonde men hoe het kader van het "Lam Gods" herstelt wordt maar ja dit weet je niet op voorhand.

Genoeg kunst voor vandaag, tijd om de beentjes te strekken en een mooie wandeling te maken langs het water rond Gent. Schrijver van dienst moest vroegtijdig de groep verlaten maar ik hoop dat de groep nog heeft genoten van een goeie snack.



## ***Een dag om van te snoepen in Oudenaarde***

De tweede zondag van maart werd het letterlijk en figuurlijk een dag om van te snoepen. Het ontvangstcomité zat op een bankje in de zon te wachten tot de ganse groep was toegekomen. Paraat met wandelschoenen en rugzak trokken we de Vlaamse Ardennen in langs de mooie veldweggetjes door. Eventjes op aanraden van Katrien een kijkje nemen bij de watermolen om van dan af te klimmen naar de Kerselare berg. Bij Jan van Gent stonden ze ons op te wachten om een kleine demonstratie te geven van hoe hun snoep de lekkies maakt. Schrijver van dienst stond verstomd dat donkerbruine bijna zwarte gesmolten suiker en siroop zo bleek kan worden met het voortdurend uit te rekken. Na de demonstratie hoogste tijd om de boterhammen aan te slaan. Zittend op een terras, genietend van de eerste lente zon. Vandaar terug naar Oudenaarde voor een bezoek aan het mou.



Nog niet gewoon aan het mooie warme lente weer toch eerst eventjes de dorst gaan lessen in de tuin van het Brouwers hof. Ziet ons daar zitten! Ooit zij iemand! "jullie +23'ers zijn echte genieters" en daar is geen woord van gelogen. Onze gids in het mou nodigde ons uit om de jassen in de vestiaire te hangen, maar wat hadden we het daar koud want we kwamen uit de zon. Weerom een paar zaken uit onze geschiedenis rijker werd de dag af gesloten met een goeie snack.

