

Achter de rug

Meetkerkse Moeren wandeling

Vandaag afspraak aan de kerk van Houtave om in de plaatselijke café onze picknick te verorberen. We hadden wel engelen geduld nodig eer we bediend werden. Maar niet getreurd, we hadden des te meer tijd om met elkaar te praten over wat voorbij was in +23 en wat komen zou.

Met de zonnebril op de neus en de paraplu in de hand begonnen we aan een rustige wandeling in de weidse natuur.

Halverwege de route nog eventjes stoppen in Meetkerke om de dorstige te laven.

Het was weerom een gezellige namiddag.

Open bedrijven dag in de haven van Zeebrugge

We startende de dag met een bezoek aan het 'nLab'. We kregen ruime uitleg over zonnepanelen en warmte boilers. In het bedrijf konden we kennis maken van een uit de hand gelopen hobby van de eigenaar. Hij bouwt oude auto's om tot elektrische wagens. De uitleg was meer dan boeiend.

Wellicht het nieuwe type van wagens die binnenkort over onze wegen racet.

Vandaar reden we naar een bedrijf die windmolens bouwt wat minder interessant dan het vorig bedrijf maar toch eens leuk om een windmolen van aan de binnenkant te bekijken.

Ondertussen werd het de hoogste tijd om naar Zeebrugge te rijden om te picknicken om dan koers te zetten naar de Marine basis van Zeebrugge. Deze 'open deur dag' gaf ons een totaal ander beeld van wat men zoal in ons Belgisch leger doet. Elk beroep vind bij de marine wel zijn gading.

Het was echt de moeite waard om eens die andere kant te zien.



Paddenstoelen en de geschiedenis van de visserij aan de Westkust

Dit keer zijn we te gast aan de Westkust. Plaats van afspraak, het Calmyenbos voor een paddestoelenwandeling.

Als we 500 m gewandeld hebben, hebben we veel gewandeld. Samen met onze gids die verdorie boeiend kon vertellen liepen we met ons arendsogen naar de grond gericht. Iedere tak of stukje kreupelhout werd omgekeerd om de pracht van de paddestoelen te bewonderen. Al die verschillende soorten, kleuren en vormen het is haast niet mogelijk dat onze wereld zo prachtig en boeiend werd geschapen. Met meer dan verwondering stonden we te kijken en luisteren. Het was middag voordat we er erg in hadden alleen onze knorrende maag melde ons dat het wel al eens middag kon zijn.



Na de middag reden we naar Oostduinkerke voor een wandeling door duinen en langs het strand.



Schrijver van dienst was veel te warm aangekleed verdorie begin november, had toch maar beter mijn zomerjas aan getrokken.

Ondertussen werd het de hoogste tijd om naar het visserijmuseum te gaan voor een meer dan mooie tentoonstelling over de visserij. Sommigen onder ons zijn in een echt zwaar onweer terecht gekomen met gierende wind. Amai, chappeau voor onze vissers die soms in dergelijke omstandigheden over onze zee varen om ons van voedsel te dienen.

Uiteraard werd de dag afgesloten met een gezellige snack in een plaatselijke taverne.

Drie kastelenwandeling rond Brugge

Ondanks het slechte weer dat werd aangekondigd stonden we met z'n 23 klaar om aan de 3 kastelen wandeling te beginnen. Nooit gedacht dat we zouden kunnen starten. Nog heen half uur voordat de wandeling zou starten was het aan het hagelen en sneeuwen en werd de baan spiegelglad. Maar nee de zon dacht er anders over hij vergezelde ons tot zo wat halverwege onze wandeling. We liepen langs prachtige rustige wandelwegen, alleen jammer dat het zo slijkig was, maar geen nood het was echt een gezellige wandeling. Plots gingen de hemelsluizen open. Gewapend onder paraplu's en met voldoende regenkleedij aan stopten we aan de eerste taverne die we tegen kwamen. Jammer genoeg moesten we deze wandeling in korten want door het slechte weer was het plots donker geworden. Nu geen nood we hebben voldoende zuurstof op gedaan om een gedeelte van de winter door te komen.

Nele en Jo dank je wel voor deze prachtige wandeling.

Vertoeven in de Kerstsfeer van Beveren

Deze namiddag hadden we een afspraak bij de 'Ambachtelijke beeldengietery Corpus Collection'. Jammer genoeg konden we geen deskundige rondleiding krijgen daar onze gastheer naar de begrafenis van zijn nonkel was. Maar mevrouw heeft ons zeker en vast ook een mooie uitleg gegeven en voor een tasje koffie gezorgd. Je merkte meteen aan haar vertellen dat beelden gieten voor hen een echte passie is, hoe noemen ze dat 'een uit de hand gelopen hobby?'

We keerden terug richting Beveren om te starten met onze kerststallen wandeling. Bij iedere stal stonden



we eventjes stil en werd er een verhaal verteld over een vluchteling. Als eerste kwamen Maria en Jozef met het kindje Jezus aanbod die moesten vluchten naar Egypte, vervolgens hoorden we het verhaal van een Syriër, een Afghaanse man en een vrouw uit Jamaica. Ieder verhaal werd met een kort gebed afgesloten. Deze wandeling gaf ons zo veel meer dan maar gewoon wandelen. Het viel echt goed mee en is zeker voor herhaling vatbaar. Afwezigen hadden weeral eens ongelijk.