



+23 zomereis naar de Saksische Schweiz

Eindelijk de langverwachte dag is aan gebroken, de huurauto voor de deur, valiezen in geladen. De zenuwen wat gespannen want het is de eerste keer dat we met 13 in 2 auto's op reis vertrekken.

Vanaf Gierle waren we echt weg. Het liep vlot, we konden mekaar perfect volgen alleen verloren we heel veel tijd met dat groen vignet te zoeken voor Leipzig binnen te mogen. Uiteindelijk niet gevonden.

's Avonds in Leipzig nog een wandelingetje rond de jeugdherberg gemaakt want we hadden toch heel de dag in de auto gezeten. Vroeg naar bed zodat we uitgerust ons eerste stadsbezoek konden aanvatten.

Op dag 2 reden we dan door naar onze eind bestemming Bautzen. We werden er heel hartelijk ontvangen alleen waren we ontgoocheld in het avondeten. Alles was correct geboekt alleen is avondeten bij hen broodmaaltijd. 's Avonds een bezoek aan het stadje en kijken of er restaurantjes waren waar we aan een fatsoenlijke prijs konden eten en ja die waren er. Onze reis werd afgewisseld met prachtige natuur wandelingen in de Saksische Schweiz en stadsbezoeken aan de steden in



de omtrek. Dit jaar was het een reis met heel wat trappenwerk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ja, A. dit was heel goed voor onze conditie, als je in een heuvelachtige streek op reis gaat komt dit erbij. Bij elke klim kregen we een prachtig uitzicht cadeau.

De terug reis liep al even vlot als de heen reis met een prachtig bezoek aan Bergpark Wilhelmshöhe.

Als de restauratie van het park achter de rug is zullen we het zeker en vast nog eens gaan bewonderen maar dan in zijn pracht en glorie.

We kunnen deze reis en dit systeem van reizen als geslaagd beschouwen.

Dank je wel aan alle medereizigers voor jullie gezelschap.

Nog enkele sfeer beelden :



