



Zondag 12 november 2017

Een mooie herfstwandeling in de Vlaamse Ardennen en een goeie opwarmer in het volkspelencafé

Bos en natuur



'Natuur', dat spreek je in één adem uit met de naam van de gemeente. Maarkedal, dat zijn landelijke wegen en paadjes, rijen knotwilgen langs de wegen en tussen de velden, bomen en bosjes, beekjes en beken en zalige vergezichten. Mooie natuurlijke plekjes verscholen achter een zoveelste bocht van alweer een kronkelende weg. De natuur is met andere woorden altijd en overal aanwezig in Maarkedal.

Op onze route 'De Sint-Vincentiuskapel'

De Sint-Vincentiuskapel dateert uit de 12e eeuw en ligt verheven op de Kapelleberg. De kapel, in de volksmond "'t Kapelleke Fiecent", was een **bedevaartkapel**. Ex-voto's die in de 19e en 20e eeuw werden meegebracht door de bedevaarders, hangen verzameld in de kapel. De [noveen van "Sint-Vincent"](#) valt in de laatste week van januari. Tijdens deze **Vincentiusnoveen** worden ook [geutelingen](#) gebakken, een streekspecialiteit die traditiegetrouw van half januari tot half februari in heel wat Maarkedalse houtovens gebakken wordt.



De kapel is deels in Doornikse breuksteen opgetrokken, wat kenmerkend is voor de romaanse periode, maar kende een groot aantal ingrepen. In de oudst bekende vermelding (1569) spreekt men van "kapel Ten Berghe". In 1976 werd de kapel beschermd. Bij de restauratiewerken in de jaren '80 werd het cementen bezetwerk verwijderd waardoor de oude deur van de eerste kapel terug zichtbaar werd. Binnenin vind je een merkwaardige kaarsenstandaard en een 18e-eeuwse kerkmeestersbank. Naast onder meer het beeld van Sint-Vincentius, is er ook een naïef volks schilderij uit de 19e eeuw te zien, met 6 taferele over de marteldood van deze heilige.

Volkspelencafe het sprankelend toeval

In hun zaal met volksspelen vind je niet minder dan 17 oude volksspelen, bekende en minder bekende.

De 15 m lange gaaibollenbaan is uniek in de streek en staat garant voor een hoop plezier voor jong en oud.

Een tas koffie met taart staat je op te wachten.

Het café is gebouwd in een oude typische (parochie)zaal en biedt hierdoor een unieke sfeer.

De authentieke houten vloer zorgt voor een aparte sfeer.

