



Zondag 14 januari 2018 **Een gezellige start in het nieuwe jaar in Gent**

Als eerste activiteit in het nieuwe jaar komen we samen voor een gezellige namiddag waarin we ruimschoots de tijd zullen hebben om onze beste wensen voor het nieuwe jaar met mekaar uit te wisselen.

Wat serveren wij jullie deze namiddag ?

Rond **14u30** starten we de namiddag met het voorlezen van de nieuwjaarsbrief van het +23 team, gevolgd door een gezellige babbel bij een tas koffie en een stukje taart.

Rond \pm 18u serveren we jullie opnieuw een klassieker n. vol-au-vent met brood.

Tussendoor werpen we een blik op de foto's van de activiteiten en de reis van 2017. Uiteraard kijken we ook naar het programma van 2018 en de reis naar de baai van de Somme.

Nadien halen we wat gezelschapsspelen boven en maken er een gezellige namiddag van.

Voordat we terug aan tafel gaan klinken we uiteraard op het Nieuwe jaar met een glas cava of fruitsap.

Einde van deze namiddag wordt voorzien rond **20u**.

Graag een beetje hulp ?

Rond **13u** komen we samen in de zaal om de tafels te dekken en het avondmaal voor te bereiden. Op het einde van de avond graag wat helpende handen om de zaal achter te laten zoals we ze gekregen hebben.

Als je, je geroepen voelt om te helpen geef ons vooraf een seintje.

